

INTERVIEW

Frans Konings

Ondanks een wat mindere start heeft Frans zich dit seizoen tamelijk snel en met vaste hand in de top gespeeld. Tot op het laatste moment is het ongekend spannend gebleven wie de kampioenstitel van De Rode Loper binnen zou slepen. Het is Frans gelukt. Hoe hij daar zelf over oordeelt leest u in dit interview.

Waar kom je eigenlijk vandaan, uit het zuiden?

Ja, uit Oosterhout, Noord-Brabant, vlakbij Dongen. Daar heb ik 15 jaar gewoond. Toen zijn we naar Tilburg gegaan, waar ik nog drie jaar middelbare school heb gedaan, bij de paters. Wel bidden en veel Latijn en Frans, maar verder vielen die paters hartstikke mee. Het was trouwens ook gemengd. Het gymnasium in Tilburg heb ik in 6 jaar afgemaakt. Ja, fraai he! Daarna ben ik gaan studeren en in Utrecht op kamers gegaan. Ik studeer nu bijna twee jaar. Eerst een jaar kunstgeschiedenis gedaan, daarna overgestapt naar mediëvistiek.

Waarom ik overgestapt ben? Ja, hoe zeg ik dat.. studenten kunstgeschiedenis neigen nogal naar snobisme. Zoals al die oudere vrouwen met kettingen en geurtjes, die duidelijk zijn gaan studeren omdat ze zich verveelden thuis en besloten weer eens iets te gaan doen, en dan kunstgeschiedenis omdat ze toevallig veel boeken over kunst in de kast hadden staan.

Bovendien ben ik niet zo gek op moderne kunst.

De studie mediëvistiek bestaat pas twee jaar. De docenten komen van alle studierichtingen, engels, nederlands, geschiedenis etc., en zijn gespecialiseerd in de Middeleeuwen. Ik vind juist de Middeleeuwen interessant omdat er nog zo weinig van bekend is. En Utrecht is natuurlijk de stad van de Middeleeuwen. Als je je richt op de moderne kunst kun je beter in Amsterdam gaan studeren. In Utrecht vind je nog stukjes Middeleeuwen zoals de Dom, prachtige musea met schitterende Middeleeuwse kunst etc. Ik vind de Middeleeuwse kunst pure kunst! De kunst van nu is als het ware gemaakt NA de kritiek, men maakt wat de mensen willen zien. Vroeger zat er een boodschap achter of het had een uitlegfunctie, bijvoorbeeld om bepaalde dingen uit de Bijbel aanschouwelijk te maken. Nee, ik ben zelf niet religieus, nooit bij stil gestaan zelfs, maar als cultureel aspect is religie fantastisch; je kunt de Middeleeuwen er niet los van zien. Ik moet de Bijbel nog wel eens lezen. Ik ben er niet emotioneel mee verbonden, maar ik wil er wel over mee kunnen praten. Sommige dingen moet je gewoon gelezen hebben en zeker de Bijbel, het is immers het meest gelezen boek door de eeuwen heen.

Vind je jezelf een terechte kampioen van De Rode Loper?

Wat een moeilijke vraag!
Nou...ik weet niet...Marcel is wel minstens even goed en ook Jan maakte, zeker aan het eind, een sterke indruk, maar beiden hebben ze wat steekjes laten vallen. Ik heb geen steken laten vallen, daarin zit 'm het verschil.

Maar als het eerste extern speelde moest jij automatisch spelen tegen minder sterke tegenstanders, denk je dat dat van invloed is geweest?

Ja zeg, daar heb ik helemaal geen rekening mee gehouden. En extern heb je natuurlijk ook nog over het algemeen wat sterkere spelers tegen je dan intern, ja zeg! Nu je het zegt, ja zeg, okee, geen terechte clubkampioen, haha. Ik ben overigens wel blij met het kampioenschap. Jammer dat het eerste gedegradeerd is, anders was ik kampioen geworden van een klup die promotieklasse speelt. Ik wil zeker graag extern bij de Rode Loper spelen, maar ik denk niet dat het kan. Ik schaaak namelijk ook nog extern in Tilburg, in de promotieklasse. Een goed team met allemaal oude vrienden, waar ik niet weg wil. Nu vindt elke onderbond het goed dat je in twee verschillende onderbonden van de K.N.S.B. in de competitie uitkomt, behalve de S.G.S. Daar zit Schoep al jaren en die houdt dat als enige tegen, echt belachelijk. Jan zou proberen iets te regelen, ik hoop dat dat nog lukt. Het is natuurlijk onzin dat dat niet kan.

Ga je volgend jaar je titel verdedigen?

Ik weet het niet. Ik ga ook nog bij Utrecht schaken en zo betaal ik wel erg veel kontributie. Overigens ben ik een

keer bij Utrecht gaan kijken en vond het niet zo'n geweldige klup. Sowieso al dat iedereen in rijtjes zit. Bijkomend onderdeel is dat ze allemaal verdomd goed kunnen schaken; het zijn strebers! Ik zag ze analyseren en wat stonden ze elkaar af te blaffen, "je begrijpt er niets van" etc. Niet leuk.

Hoe vind je Ed en Niek?

Ik kan er goed mee opschieten hoor, aardige jongens. Alleen kunnen ze volgens mij allebei slecht tegen hun verlies. Maar verder geen problemen mee hoor. Ik geloof dat ik met iedereen op de klup wel goed op kan schieten, ook met hen. Tenslotte zijn het leeftijdsgenootjes van me en ook allebei studenten. Ik vind het jammer dat ze volgend seizoen allebei weggaan.

Hoe ben je lid geworden van De Rode Loper?

Goeie vraag. Even nadenken. Tegelijk met Ed en Niek? Nee zeg, ik geloof dat er op de klup een hoop misverstanden bestaan. Nee, ik wilde bij een klup gaan schaken en heb het adres uit het Vademecum van Utrecht. Ik ben eerst bij Paul Keres binnengelopen en toen bij De Rode Loper. Ik weet nog dat Dirkjan aan het snelschaken was met Kai Rooda. Toen ik zei dat ik eventueel lid wilde worden zei Dirkjan dat ik dan niet bij hem moest wezen, haha, maar op Paul Keres werd ik helemaal niet aangesproken. Ik weet niet meer precies waarom ik hier ben gaan schaken, maar achteraf heb ik wel een goeie keuze gemaakt. En bij Paul Keres spelen zowat alleen maar studenten, ook niet zo leuk.

Kun je een korte omschrijving geven van je karakter?

Oei. Um...ik ben in ieder geval principieel tegen werken. Ik heb op de middelbare school eigenlijk weinig hoeven doen en tijdens mijn studie ook niet. Ik heb ook niet veel geld, alhoewel ik moet zeggen dat ik de laatste tijd behoorlijk wat bijverdien met schaaktoernooitjes, zo'n 100,- a' 150,- per weekend. Je moet daar wel een wedstrijdmentaliteit voor kweken. Verder, ik ben geen slechte verliezer. En...ik zit te denken over dingen waar ik niet tegen kan...ja, bijvoorbeeld het machogedrag van een vent op een brommer die lawaaig gas staat te geven voor een rood stoplicht of haren in een gootsteen...hu..verschrikkelijk! Ik hou wel van gezelligheid, teevee, pilsje, voetballen en zo. Wat mijn beste trek is? Jee zeg! Positief dus? Pffff, wat een moeilijk vragen stellen jullie. O ja, ik weet al iets, ik kan heel snel dingen vergeten. Als ik me heb kwaad gemaakt over iets kan ik dat gelijk erna weer van me af zetten, tenminste dat zegt mijn vriendin altijd. Ik maak me niet snel ergens druk over. Beetje relaxed he. En wat mijn slechste kant is? Mijn slechste kant...mijn slechste kant...(peinst)..het gebeurt zeker wel meer dat mensen hier lang over na moeten denken? Luiheid misschien. Ik kom vrij laat uit bed, dat stoort de mensen hier in huis wel eens, die allemaal vroeg op moeten. Wat? Arrogantie? Kom ik arrogant over? Daar ben ik me niet van bewust. Nee, mijn vriendin ergert zich ook nergens aan geloof ik, anders was ze allang weggeweest (lacht smakelijk). Alhoewel, ja, mis-

schien ergert het haar wel dat ik bij haar in huis alles op eet. Ik eet namelijk veel, ik eet heel erg veel!

Hoe heb je Anita leren kennen?

Op de middelbare school in Tilburg. Ze zit ook in Utrecht nu, ze doet antropologie. Ik was toen zeventien (nu twintig). Ja, het is een serieuze relatie hoor. Samenwonen doen we nog niet, later misschien, nu zitten we allebei in leuke studentenhuizen. Eerst maar eens studeren en dan zien we wel verder. Ik heb wel vertrouwen in een toekomst met haar; ik ben niet zo'n type van "ik pik hier en daar een graantje mee".

Word je vader?

(Schreeuwt) Jee, wat een vraag! Mmm, vast wel een keer, maar dat kan ik niet zo zeggen. Ik denk het wel en dan opvoeden a la Polgar, hihhi. Waarom Anita op mij gevallen is? Dat weet ik niet. Ach, ze was zestien, het begon als zo'n kalverliefde, maar we zijn op een of andere manier nooit van elkaar losgeraakt. 't Is gegroeid, he. Misschien is ze op mij gevallen vanwege mijn humor; ik was altijd de joker van de klas. Ja, zet dat er maar in.

Heb je broers en zussen, en hoe ga je daarmee om?

Ik heb een zus van 16 jaar, die ik eigenlijk alleen in de weekenden zie; ik ga vrijwel elk weekend naar huis. Zij is een ander type dan ik, wel zo van "een graantje meepikken", maar ik kan goed met haar opschieten, alhoewel we geen diepzinnige gesprekken voeren. Met mijn moeder kan ik goed op-



20-10-1973

schieten. Ik lijk op mijn moeder, we zijn het ook vaak met elkaar eens. Mijn vader heeft een andere aard. Hij was bijvoorbeeld een voorbeeldig student, is in de kortst mogelijke tijd afgestudeerd, leest heel veel - hij is neerlandikus - terwijl ik niet van literatuur hou. Ik lees misdaad! Ik ben geen streber.

Dat verbaast ons. Je staat wel een beetje te boek als fanatiekeling...

O ja?! Ik houd me wel veel met schaken bezig, maar het kan me niet schelen als ik verlies. Bij toernooien wel trouwens, dan speel ik hard tegen hard. Het is lastig als ik een aardige tegenstander tref. Bij iemand die ik ken en mag kan ik me niet zo goed opladen voor de partij. Misschien is dat wel een nadeel.

Hoe vind je de sfeer bij De Rode Loper?

Het is een heel gezellige klup. Met de meeste mensen kan ik goed opschieten, ja, met iedereen wel. Terwijl Niek en Ed misschien wat minder goed liggen, dat weet ik niet.

Wil je nog iets kwijt waar we niet naar gevraagd hebben?

Nee hoor. Ik vond het een behoorlijk diepgaand interview. Ik heb me niet voorbereid, maar lees wel altijd de interviews in De Balans, dus ik wist wel ongeveer wat voor soort vragen jullie zouden stellen, "wil je kinderen" en zo. O ja, er is wel nog iets waar ik mijn hart over wil luchten. Dat ik gevraagd ben dinsdag 12 juni een simultaan te geven als klupkampioen terwijl ik niet ingelicht ben dat op die avond Nederland speelt. Niet zo tof.

Heeft De Balans verandering nodig?

Ik vind het leuk als er veel partijen in staan, maar het merendeel vindt van niet, dat weet ik. Ikzelf speel altijd alle partijtjes na die er in staan. Wat ik wel zou willen is meer tekst bij de interne! Er staat nu altijd zo'n klein, nietszeggend stukje bij de ranglijst. Maar ik kan me geen betere wedstrijdleider intern voorstellen dan Jan hoor, daar gaat het niet om...

Marjolein & René

